

FLYGVAPEN FRIVILLIGA



FLYGVAPENFRIVILLIGAS
MEDLEMSTIDNING

2.19

GU-F PÅ REVINGEHED

NY FLYGVAPENCHEF UTSEDD

SEGELFLYG



FVRF PÅ
TÄVVLING I
ESTLAND

Chefsbyte → Sommarkurser → Utbildning



Hans Hansson har ordet

Sommaren närmar sig sitt slut när jag skriver denna artikel. FVRF kan se tillbaka på en innehållsrik verksamhet under sommarmånaderna.

Under sommaren genomför vi våra traditionella och populära sommarkurser runt om på våra flottiljer. Från norr till söder så tar våra instruktörer hand om ett stort antal ungdomar som får sin första inblick i vad det innebär att vara medlem i en frivillig organisation. För många är detta grunden till ett fortsatt engagemang i en frivillig organisation som ofta senare leder till ett engagemang i Forsvarsmakten på olika positioner som soldat, specialistofficer eller officer.

Vi skickar även ett antal utvalda ungdomar från våra olika regioner att delta i internationella aktiviteter. Vi har ett uppskattat utbyte med England och flyguppvisningen på Royal International Air Tattoo. Det är världens största militära flyguppvisning och sker årligen på RAF Fairford, Gloucestershire, i England. Där får våra ungdomar tillsammans med andra ungdomar från andra länder hjälpa till under flyguppvisningen. Förutom att delta i flyguppvisningen så får våra ungdomar delta i ett varierat program som visar upp både det engelska flygvapnet samt andra kulturella aktiviteter.

Vi deltar även med våra ungdomar i ett utbyte med den estniska motsvarigheten till FVRF i ett ungdomstävlingssammanhang. Det är också uppskattat av våra ungdomar att delta i.

På hemmaplan så skickar vi ungdomar till HVSS ungdomstävling. Under helgen v 33 deltog och kämpade 28 FVRF-ungdomar i 7 lag i HvSS ungdomstävling i Vällinge. Många framskjutna placeringar att glädjas åt - och bäst gick det för mixed-lager från Region Öst, som vann sin klass. De "lämnade" 26 lag bakom sig. Bra jobbat.

En annan viktig verksamhet är ungdomskursen på segelflyg i Alleberg under sommaren. Där får våra ungdomar pröva på att hur det är att flyga.

Ja som ni förstår så är vår ungdomsverksamhet viktig och en stor del av vår verksamhet men vi gör faktiskt annat också. Det som är viktigt nu är att få i gång vår utbildning av X-befattningar för Flygvapnets krigsorganisation. Vi har tagit fram ett kursunderlag för introduktion till Flygvapnets krigsorganisation

som alla skall genomgå för att få den miljökunskap som krävs innan man binder upp sig för ett långsiktigt engagemang i Flygvapnets krigsorganisation. Detta är en viktig uppgift för oss då den skapar en möjlighet för våra ungdomar att fortsätta att vara kvar i Flygvapnet som vuxna frivilliga och att vi kan rekrytera nya vuxna medlemmar. Vi har nu provat konceptet och håller på att utvärdera resultatet och göra nödvändiga förändringar beroende på vart man kommer fram till.

Om man till detta lägger vårt ansvar som huvudansvarig för instruktörstjänsten så förstår alla att vi har många viktiga uppgifter att ta tag i och utveckla.

Vi genomför naturligtvis ett antal inplanerade kurser som går av stapeln under sommaren i syfte att utveckla våra frivilliga medlemmar.

Internt så har vi på uppdrag av stämman startat upp ett antal arbetsgrupper:

- FVRF organisation, Arbetsgrupp Proposition 1 från stämman, med **Anders Troedsson som ledare**
- Kompetensinventering, Arbetsgrupp proposition nr 2 från stämman, med **Mikael Sjöberg som huvudansvarig**
- FVRF roll i totalförsvaret, stärka flygvapenprofilen, FFO framtid, drönarverksamhet, instruktörer, marknadsföring med **Ulrika Leijon/Steffen Hansen som huvudansvariga**

Resultatet från arbetsgrupperna kommer att redovisas på stämman i oktober 2020

Vår verksamhet utvidgas efterhand, år från år, och vi har många spännande uppgifter att ta om hand och leverera ett resultat som Forsvarsmakten förväntar sig att vi som frivillig organisation kan leva upp till. Detta kräver ett ökat engagemang från alla våra medlemmar som jag vet att vi som organisation kommer att leva upp till.

Nu hugger vi i och gör hösten verksamhet till en fortsatt framgång. Lycka till i ert deltagande i all vår verksamhet.

HANS HANSSON / STYRELSEORDFÖRANDE FVRF



INNEHÅLL # 2.19

AK 5C UTBILDNING	4
Instruktörer fick "Brukarutbildning".	
UTBILDNING TILL KRIGSBEFATTNING ..	5
FVRF Syd påbörjat rekrytering.	
REVIINGEHED	8
FVRF första GU-F på Revingehed.	
SOMMARKURS I REGION ÖST	10
Sommarkurs för ungdomar.	
SEGELLÄGER	12
FVRF ungdomar i Älleberg	
SOMMARKURS I REGION SYD	14
Sommarkurs för ungdomar.	
GU-F PÅ F 21 I LULEÅ	17
GU-F som bedrivits i Flygvapenfrivilligas regi.	
IK G	18
IK G gemensamt med elever från Försvarsmakten.	
SOMMARKURS I REGION VÄST	20
Sommarkurs för ungdomar.	
PÅ TÄVLING I ESTLAND	22
Ungdomar ur FVRF.	
SOMMARKURS I REGION MITT	24
Sommarkurs för ungdomar.	
FLYGDAG PÅ F 17 RONNEBY	27
Försvarsmaktens flygdag 2019.	
FVRF SYD BESÖKTE NORMANDIE	30
FVRF Syd på studieresa.	
SOMMARKURS I NORD	32
Sommarkursen för ungdomar.	
FLYGSTABEN	34
FVRF besöker nya flygstaben.	
FLYGVAPENCHEF	35
Ny Flygvapenchef utsedd.	
UTBILDNINGSCHEFEN	36
Utbildningschefen har ordet.	



Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Box 2001, S-103 11 STOCKHOLM

Besöksadress:
Lilla Nygatan 14
Tel vx: 08-514 390 00
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress:
Schönfeldts gränd 5
S-111 27 STOCKHOLM

Ansvarig utgivare:
Ossi Koukkula
Tel. 08-514 392 86
ossi.koukkula@fvrf.se

Utbildningsfrågor:
Steffen Hansen
Tel. 08-514 392 90
steffen.hansen@fvrf.se

Rickard Törnstråle
Tel. 0732-34 46 81
rickard.tornstrale@fvrf.se

Tord Wallin
Tel. 08-514 392 96
tord.wallin@fvrf.se

Ekonomi:
Linda Venström
Tel 08-514 392 85
linda.venstrom@fvrf.se

Grafisk formgivning:
Mumrik
mumrik.reklam@gmail.com

Medarbetare tidningen:
Lars Pettersson
Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se

Foton, utan uppgift om fotograf,
är tagna av FVRF. Citera gärna
tidningen men ange alltid källan.

För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa format
och spara plats.

Tryck:
Ljungbergs Tryckeri, Klippan.

Instruktörer på AK 5C utbildning

Instruktörer ur Flygvapenfrivilliga fick "Brukarutbildning" på AK 5C i Halmstad under maj månad. Kursen genomfördes tillsammans med kadetter ur SOU R3 som under sina handledare fick utbildning till skjutinstruktör på vapen AK 5C. Sju FVRF instruktörer fick sin brukarutbildning samtidigt som de var "övnings-trupp" åt kadetterna.

Kursens innehåll var upplagd så att teori varvas med praktik. Den inledande teoretiska utbildningen genomförs vid FMTS i Halmstad på R3 avdelningen. De praktiska momenten genomförs på P 7 övningsområde Önnarp, på Hallandsåsen. Elever ur FVRF examineras genom delmoment 16 som avser kompetensprov som omfattar teoretiskt prov, vapenhantering och säkerhetsbestämmelser för automatkarbin.

Efter kursen kommer de godkända eleverna att erbjudas ytterligare utbildningar mot slutmålet att kunna vara instruktör på vapen AK 5. Såväl ledning som elever från FVRF och SOU R3 var mycket nöjda med kursen och planerar för att kunna genomföra en ny kurs även nästa vår.

LARS PETTERSSON / FVRF



Analys av träffbilden.



Skyttarna förbereder sig för eldgivning.

UTBILDNING till krigsbefattning på F 17



Under våren 2019 har FVRF Syd påbörjat rekrytering och utbildning av personal inom olika fackområden för placering vid F 17 krigsförband.

Första mötet genomförde FVRF-S i början av april vid F 17 och med ansvariga befäl för krigsförbandet. Vid mötet redogjorde F 17 för sina behov och FVRF beskrev sin planering för rekrytering och utbildning. Mötet var givande och erfarenhetsutbytet var av stor betydelse för vårt framtida samarbete med F 17.

Efter rekrytering med utskick av info-brev via post och mail svarade 24 st. När det närmade sig kursstart för "FV INTRO" på F 17 under 3 dagar i mitten av juni blev det en del återbud. Vid kursstart var vi 16 elever och alla genomförde kursen och var i kursutvärderingen mycket nöjda med kursinnehåll och genomförande.



Kurschefen beskriver utbildningsgången.



Uppvärmning inför terrängbanan.



Möte F 17 befäl och FVRF.

Kurschef var **Rickard Törnstråle** och han hade fyra instruktörer till sin hjälp för att genomföra kursen. Eleverna genomförde utbildningen med en avvägd blandning av teoretiska och praktiska utbildningsmoment. **Första dagen** var teoretisk med info om Försvarsmakten, Frivilliga försvarsorganisationer och utbildningsgång mot de olika X-befattningarna. Innan sängdags genomfördes exercis, förläggningstjänst samt hur truppen ställer upp och anmäler.

Dag två innehöll; Krigets lagar och Försvarsupplysning. Sveriges säkerhetspolitiska läge samt information om begreppet Kombattantsstatus. Flygvapenandan och den militära professionen/värdegrunden. Fysiskt stridsvärde med kostlära. Dagen avslutades med att prova på 2 km terrängbana där tiderna för eleverna varierade mellan 8 till 16 minuter. Tiderna får anses som mycket bra med tanke på att flera inte tränat på många år, alla var positiva till och förstod vikten av en god fysisk. På kvällen hade lärare och elever en gemensam middag där många frågor kom upp och kursen upplevde en fin sammanhållning och började förstå vad som menades med Flygvapenandan.

Utbildningsdag tre inleddes med en genomgång av F 17 befäl som redogjorde för F 17 uppgifter i såväl fred som krig. De olika fackområden där det finns behov av personal exemplifierades, som bevakning, transport, stab, sjukvård, förråd m.fl. Besök i hangar där JAS 39 Gripen förevisades och genomgång av verksamheten vid Räddningsstationen uppskattades av eleverna. C F 17, överste Tommy Petersson, talade till kursen och uppskattade att de satsat på en uppgift i förbandet, C F 17 följde verksamheten hela förmiddagen och avslutade besöket med att äta lunch med eleverna.

Kursen avslutades med att eleverna fick upprätta en "Utbildningsplanering" där de framtida utbildningarna, GU-F och fackutbildning, redovisades mot en tänkt befattning på F 17 förband. Eleverna ska, före kurs GK Flygvapnet, en 4-dagarskurs i oktober, kallas under en dag till F 17 för säkerhetssamtal, utrustas med militärutrustning samt skriva ett "Utbildningsavtal".

Lärare och elever ser fram emot nästa kurs på F 17!

LARS PETTERSSON / FVRF-S



Gemensam middag.

På frågan om varför de sökt kursen och tankar om framtiden i Flygvapnet svarar Oskar och Soheil så här:



Oskar Nilsson Åstorp, jag har genomfört ungdomsutbildning på F 17 och vill utvecklas och få en krigsplacering i Flygvapnet. Jag funderar på någon av befattningarna Bevakningssoldat eller Sjuktransport. Kursen har varit givande och vi har redan blivit ett fint kamratgäng och haft trevligt tillsammans.



Soheil Mohajer Malmö, Jag sökte kursen för att jag upplever att det är oroligt i världen och jag vill hjälpa till att skydda Sverige. Kursen har varit jättebra med duktiga lärare och jag har känt mig mycket välkommen till F 17. Jag funderar på att utbilda mig till Stabsassistent men bevakning och fordonstjänsterna verkar också intressanta.

CHEFSBYTE

F 7



Även om regnet låg i luften så genomförde F7 Såtenäs chefsbytesceremonin under glada och värdiga former. Överste Lars Helmrich lämnade över fanan och befälet över flygflottiljen till Överste Malin Persson. FVRF var representerat utav både regionens styrelseordförande Patrik Pettersson och generalsekreteraren Ossi Koukkula för att både avtacka den avgående samt hälsa den tillträdande flottiljchefen välkommen. Efter ceremonin serverade flottiljen på kaffe och tårta då de inbjudna fick överrätta eventuella gåvor. Lars Helmrich tilldelades då Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken i guld för hans stöd till och förtjänster för frivilligverksamheten.

TEXT: PATRIK PETERSSON / FVRF VÄST

FOTO: LOUISE LEVIN / FÖRSVARSMAKTEN

F 17



Den 10 juni var det högtidligt chefsbyte på F 17 i Ronneby. Överste Tommy Petersson tillträdde som flottiljchef och avlöste överste Lars Bergström som nu kommer att tjänstgöra vid högkvarteret. Flygvapenfrivilliga var representerat av generalsekreterare Ossi Koukkula och Lars Pettersson region Syd. Efter den högtidliga ceremonin med chefsbytet var det dags för lunch på mässen där tacktal och överlämnande av gåvor skedde. Flygvapenfrivilliga tackar Lars Bergström för de år vi samverkat och hälsar Tommy Petersson välkommen som flottiljchef och vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.

TEXT: LARS PETERSSON / FVRF SYD

FOTO: JONAS HOLMBERG / FÖRSVARSMAKTEN



FVRF första GU-F på

En GU-F är inte bara övningar i exercis, sjukvård, vapentjänst, strid med mera. En GU-F på P7 i mitten av sommar är även svett, myggor och värme. Under sådana förhållanden lär man sig snabbt att ha alltid en fylld vattenflaska med sig, dricka ordentligt och vädra fötterna. Det är slitsamt att hålla på med exercis på kaserngården och vapendrill på skjutfältet i sommarvärmen, men det funkar utmärkt så länge man har motivation och glimten i ögat.

Varje utbildningspass på GU-F har mål, syfte och krav. Syfte med kursen är att ge de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Försvarsmakten och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare en tvåveckorsutbildning. Målet är att eleven efter kursen skall kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt, samt kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning. Således allt som man lär sig under en GU-F genomstrålas av tanke på väpnad strid. Från början kan det vara svårt att förstå hur ordning i skåpen och stridspackning, första förbandets obligatoriska förvaring i höger benficka, exercis och folkrätt hänger ihop med striden. Grunden till detta ordningstänkande läggs under de första dagarna då eleverna lär sig att ha ordning på sin utrustning både i skåpet och i packningen. På samma sätt upplever eleverna att exercisen underlättar för dem att hålla rätt avstånd under förflyttning i olika stridsgrupperingsformer. Alla delmoment knyts ihop under tillämpningsövningen där eleverna kommer att uppleva nyttan av vad de fick lära sig under de grundläggande utbildningsmomenten den första kursveckan.



Revingehed

Efter avslutad tillämpningsövning, vapenvård och vård av gemensamt material genomfördes en stämningssfull soldaterinran under regementens maskot, dubbelleken. Solen strålade på Sveriges örlogsflagga och regementens fana.

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär...”

löd orden och allvaret präglade elevernas ansikten. Glädjen och stolthet över att vara en del av Försvarsmakten fick elevernas ansikten att stråla. Jag själv och mina instruktörskollegor som jobbade med denna GU-F på Revingehed känner oss mycket nöjda och glada över våra 26 elevers prestationer och önskar dem lycka till i sin fortsatta utbildning.

VLADIMIR ISERELL / INSTRUKTÖR GU-F
FOTO & TEXT





SOMMARKURS

i region Öst

Sommarkursen för ungdomar vid Hk-pflj/Kvarn gick sammanfattningsvis mycket bra. Kursmålen uppnåddes väl. Totalt valde 62 av 64 elever, som genomfört kursen med godkänt resultat, att fortsätta till den terminsbundna verksamheten.

Den 25 juni ryckte ungdomarna in till en två veckors sommarkurs. Av de inryckande var 32 tjejer och 38 killar. Kursmål bilden var att ungdomarna efter genomförd kurs skulle ha bättre fysisk prestationsförmåga, ökat självförtroende och självinsikt än vid inryckningen samt känna ett stort förtroende för Försvarsmakten och vilja fortsätta sitt engagemang.

Sommarkursen genomfördes på Markstridsskolans utbildningsanläggning i Kvarn. Under kursveckorna besöktes dessutom Hk-pflj ett flertal gånger för kontakt med flygvapnet och dess kärnverksamhet. Inryckningen till kursen föregicks av ett antagningsbrev som gick ut till eleverna med avsikten att förbereda eleverna på vad som väntades under kursen. I breven underströks bl.a. de förhållningsregler som gäller på militärt område och att upplevelsen av kursen blir vad Du gör den till. Öppenhet, motivation, attityd, handlingar och vilja att lära dig något nytt beskrevs som framgångsfaktorer för ett framgångsrikt deltagande. Vikten av hänsyn mot övriga deltagare underströks särskilt och att under kursen kommer deltagarna att arbeta i lag på olika nivåer, som grupper och plutoner. Därtill betonades att kursen kommer förmedla kunskap, verktyg och metoder som bl.a. kan bidra till ökad framgång i skolarbete.



1. pluton. Foto Lasse Jansson.



2. pluton. Foto Lasse Jansson.

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson besökte kursen under en dag och träffade elever och instruktörer i fält för att orientera sig om verksamheten i stort. Flygvapenchefen var nöjd med verksamheten och lovordade flygvapenfrivilligas engagemang i arbetet att skapa ett intresse för flygvapnet. Ungdomsverksamheten betraktades som en värdefull aktivitet som har en positiv inverkan på inte enbart på Flygvapnet utan bidrar till ökat intresse för hela Försvarmakten och totalförsvaret.

Under den andra kursveckan genomförde eleverna tre fältdygn. Under dygnet övades förläggningstjänst i kombination med en gruppfälttävlan som syftade till att fungera som en utbildningsskontroll. Dygnet i fält bjöd både på strålade sol och kraftigt regn. Det blev en liten mental berg-och-dalbana för många elever samt påvisade vikten av att gruppen växelvis hjälper medlemmarna att hålla humöret på en god nivå. Som en del i utbildningsskontrollen ingick besöks- och anhörigdagen, med 140 deltagare. Besökarna fick en kortare försvarsupplysning följt av information om den terminsbundna ungdomsverksamheten och en förevisning i krisberedskap för hemmet. Målbilden var att förevisa för de anhöriga att genom sitt deltagande i ungdomsverksamheten lär sig eleverna även saker som har en direkt nytta för både familjens och samhällets krisberedskap. Anhörigdagen avslutades med att de anhöriga fick möta eleverna enskilt under ca 60 minuter, över en korv med bröd. En mycket populär tillställning.

JOHAN NYSTRÖM / KURSCHEF SK
TEXT & FOTO



Flygvapenchefen besöker kursen.



Avslutningsmiddag på mässen.

Segelflygläger för **FVRF** ungdomar i **Ålleberg**

Årets segelflygläger som arrangeras av region Väst bjöd in 20 ungdomar från våra fem regioner med möjligheten att pröva sina vingar inom segelflygkonsten. Organisationen i år liknar i stort fjorårets upplaga med Anders Haglund som kurschef tillika flyginstruktör, plus tre instruktörer varav en ansvarade för "marktjänsten" och fysisk träning.



Nu är det nära till start.

Eleverna anlände under söndagen och efter inkvartering tog första teoripass vid, som avhandlade grunder aerodynamik med lyftkraft, avlösning och inte minst roderverkan. Därefter mer praktisk i form av handhavande av flygplan, markutrustning och de procedurer som behöver hända på flygfältet för att bogserflygplanet skall komma på plats och få ut linan, som var segelflyget skall stå i förhållande till bogserplanet. Tecken till piloterna i de olika flygplanen beroende på vad som skall kommuniceras, mycket att hålla reda på och inget, absolut inget får gå fel.

Så här upplevde eleven Clara Bergström kursen;

Första gången man satt i ett segelflygplan med en instruktör i sitsen bakom sig och hörde de orden, två enkla ord, fylldes man med nervositet och troligtvis en aning rädsla. Spänningen känns i magen när man får hjälp av sin grupp att spänna fast sig i stolen, när de kopplar linan från bogserflygplanet och när man stängt huvudet och gått igenom checklistan med instruktören, och bogserlinan börjar sträckas. Sen har man plötsligt lyft från marken, och det enda som gör att segelflygplanet stiger är den där linan mellan oss och bogserflygplanet. Vinden viner och motorflygplanet dånar. Pulsen dunkar i öronen. Innan man vet ordet av så kopplas bogserlinan bort, man skevar vänster, och sen är det i princip tyst. Visst viner vinden fortfarande och pulsen bultar fortfarande i öronen, men utöver det är det tyst.

“Det kan väl inte vara så svårt att lära sig flyga”, tänkte jag, men det visade sig vara svårare än jag trott. Det tyckte sig vara så att allt, alla roder och vingar och nos, hela tiden rörde sig mer eller mindre än man hade tänkt sig. Efter flygningarna var man helt slut, både fysisk och psykiskt, trots att varje flygning bara tog ca 15 minuter. Vid varje pass var det något nytt man skulle fokusera på, något mer man skulle öva på. Om det var något man hade under veckan i Falköping så var det en brant utvecklingskurva. Visst hade man stunder när man kände att man inte kunde något man lärt sig, när man började tvivla på vilket roder som gjorde vad. Men, sen släppte något, muskelminnet svek en inte. Under nästa flygpass kunde man använda alla roder utan problem, utan att egentligen behöva tänka på vad man gjorde.



Så vackert är det här uppe.



Förberedelser före flygpasset.



Gruppbild med lärare och elever

I slutet av veckan var det därför inte nervositet och rädsla man kände när instruktören sa att det var jag som flyger. Det var med självsäkerhet och lugn jag svarade: **“Jag flyger.”**

CLARA BERGSTRÖM / ELEV SEGELFLYGLÄGRET
FOTO: STEFFEN HANSEN



Segelflyg med
underbar utsikt.

SOMMARKURS

i region Syd

Sommarkursen i region syd har genomförts med 64 mycket nöjda elever. Kursen har kantats av nya upplevelser, glädje och kämparanda på Blekinge flygflottilj, F17. Efter att ha gått igenom den intensiva uppstarten med uthämtning och tillprovning av militär utrustning, sängbäddning och hur man står och går så var verksamheten i full gång.

För eleverna var studiebesök nästa punkt på schemat. Fältunderhållsenheten och flygbasjägarskolan bjöd på en omfattande genomgång av sin verksamhet och eleverna fick möjlighet att ställa frågor samt testa olika typer av utrustning. Efter studiebesöken fick en pluton testa på att flyga med hjälp av Frivilliga flygkårens piloter medan den andra plutonen fick utbildning på ungdomsvapen, gevär 22. Long. Sommarkursen fick också ett uppskattat besök av stf flygvapenchefen Carl-Johan Edström.

Andra utbildningsveckan toppades med en fältpatrulltävling där alla åtta grupper genomförde olika tävlingsgrenar i form av sjukvårdsövning, målupptäkt och hinderbana. Efter att ha genomfört samtliga stationer och

avklarat en fotmarsch på 1,5 mil så återvände, trötta men nöjda, ungdomar till flottiljen igen. Därefter väntade en gemensam avslutningsmiddag som uppskattades dels för god mat men också för möjligheten att prata ut om allt de varit med om under två intensiva och spännande utbildningsveckor. Dagen efter var det dags för avslutning med anhörigdag. Ca 180 anhöriga kom för att vara med på avslutningen och att ta med sig sina ungdomar hem. Det var stolta elever och anhöriga som deltog i ceremonin när utbildningsbeviset utdelas och bästa kamrat utsågs. Mycket nöjda och glada ungdomar påbörjade nu sitt efterlängtnade sommarlov.

JESPER MOLDVIK / INSTRUKTÖR SK
FOTO & TEXT



Anhöriginformation av kurschefen Fredrik Stark.



Tälttallriken kan krångla till det.



Hinderbanan, inget hinder var för högt.



Första marschen, med uthämtad utrustning.



Avslutningsceremoni.



Vapenutbildning på 22.Long.



Gruppenbild under fpl 32 Lansens.

UNGDOMSPEDAGOGIK KAN DET VARA NÅGOT?

FVRF har under ett flertal år bedrivit en tre-dagarskurs för instruktörer som skall arbeta med ungdom. I år bedrevs en av dessa kurser i Luleå på F21. För första gången gick kursen i direkt anslutning till årets sommarkurs för ungdomar i region Nord.

Detta gav kurschef och instruktörslaget på sommarkursen en utomordentlig möjlighet att medverka och få kunskaper om ungdomspedagogik och annat som en instruktör inom ungdomsverksamheten har nytta av.

Kursen behandlade bland annat, ledarskap, stridsvärde, värdegrund och

administration runt ungdomskurser. Dessutom togs det upp ämnen som föräldransvar och framsynthet av kurschef och instruktörer.

Kursen är tre dagar lång och ger inte alla svar, men deltagarna ansåg att de med kursen fått en mycket bättre plattform att stå på inför genomförandet av sommarkursen. De olika ämnena hade genererat nya tankar och synsätt och gett en klarare bild om varför det behövs en särskild kurs i ungdomspedagogik.

RICKARD TÖRNSTRÅLE OCH
ULF KONRADSSON / LÄRARE IK UP

GU-F på F 21 i Luleå

Jag tänker beskriva en GU-F som bedrivits i Flygvapenfrivilligas regi, sett från kurschefens och instruktörernas synvinkel. GU-F kurserna genomförs sedan länge enligt ett fastställt koncept där Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet.

Som en bakgrund till GU-F kan man berätta att det årligen bedrivs ungefär två GU-F i månaden och på utbildningsplatser från P7 i syd och till Boden i norr. På varje GU-F som genomförs finns det en kurschef som långt före kursstart påbörjar sin planering. Kurschefen har det pedagogiska ansvaret för genomförandet när det väl blir kurs, men långt innan skall kursen planeras och beställning av materiel ske. Samordning med de olika Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) som medverkar och sammansättning av instruktörslag ska fastställas.

De olika FFO som genomför GU-F, har alla sina inriktningar när det gäller hur kurschefen skall ta sig an sin uppgift, men i grunden jobbar vi alla mot samma mål. Alla kurser ska genomföras med hög kvalitet och med eleverna i centrum.

Efter att kurschefen samverkat med stödjande förband startas processen upp. Inledningsvis är det beställningar som ska göras, och i god tid, ca 12 veckor före kursstart. Beställningarna gäller inte bara materiel utan även boende, fordon, teknik, lektionssalar, mat, övningsterräng och eventuell avslutningsmiddag och så vidare. Kurschefen har även kontakten med de FFO som medverkar med pistolinstruktörer, AK-instruktörer, CBRN- och sjukvårdinstruktörer. Samordningen är inte alltid så lätt men mycket viktig för elevernas inlärningsituation.

Före kursstart har eleverna sin resa, de skall förutom att skriva utbildningsplan, få genomfört sin säkerhetskontroll och intervju, hämta ut sin utrustning som ska medföras till utbildningen. Innan de anländer till sin kursplats ska de också ha genomfört sin förstegsutbildning på Its Learning. Detta följer kurschefen upp på distans och tillser att information kommer eleverna till del när det gäller deras GU-F.

Kurschefsbrief och resebeställningar distribueras till de blivande eleverna och avtal till instruktörerna. Skolorder skall läsas och tolkas och därefter skall kursorder skrivas. När dagen för inryckning står för dörren har kurschefen och instruktörerna sin roller klara och de sista detaljerna har ”rätats ut” så att elevernas får en bra och upplevelserik kurs.

Planeringen och genomförandet av GU-F i Luleå med stöd av F21 blev en lyckad kurs som resulterade i 15 nya specialister i Hemvärnet. Tolkar man utvärderingen från eleverna så kommer de, liksom instruktörerna, gärna tillbaka till F 21 för fler utbildningar. Tack elever, instruktörer och F 21 för två mycket bra veckor.

RICKARD TÖRNSTRÅLE / KURSCHEF



Personlig maskering.



Fanförare F 21 vid Soldaterinran.



Maskerade för fälttjänst.

IK G gemensamt med elever från Försvarsmakten

I slutet av juli ryckte jag och sex förväntansfulla och kunniga instruktörer in till Frivilligskolan på FMFS i Halmstad för att förbereda uppstarten av IK G. Under två dagar skulle vi prata ihop oss, förbereda egna lektionspass, hämta materiel och förbereda lektionssalar och mycket annat som hör till uppstarten.

Från frivilliga försvarsorganisationer, FFO, kom det 17 elever och några dagar efter dessa kom 9 blivande gruppchefer från Teknisk bataljon på FMFS för att genomföra den första delen av sin instruktörsutbildning, IK G. Kursen skulle bli lite speciell för oss alla inblandade. Utbildningen kom att genomföras på två parallella spår i en och samma kurs, vilket är lite ovanligt.

De 17 eleverna som kom från fem olika frivilliga försvarsorganisationer och delades in i två grupper med två handledare över tiden. De 9 nio elever från Teknisk bataljon fick bilda en egen grupp de också med två handledare över tiden. Båda täterna hade i stort samma upplägg. En mindre del av kursen genomfördes i helklass i form av utbildning i pedagogik, ledarskap, värdegrund och verksamhetssäkerhet medan resten av utbildningen genomfördes som trupputbildningspass (TU-pass) i mindre grupper. De olika TU-passen som är den bärande delen i utbildningen varierade i tid från 15 till 45 minuter. Eleverna tilldelades ett ämne med ramar om tid, innehåll och omfattning. Sedan startade förhandledningen,



Sådana lärare – sådana elever.

där eleverna i dialog med sina handledare resonerade sig fram. Materiel beställdes och hämtades ut. De elevledda övningarna var av varierande innehåll, både teoriutbildningspass i lektionssal och mer praktiska övningar utomhus. Efter genomförda lektioner utvärderade eleverna sina TU-pass, för att sedan, tillsammans med handledarna genomföra efterhandledning. Trots intensiva och ibland långa utbildningsdagar så fanns det utrymme för både grillning och trevlig samvaro under kvällarna. Kursen avslutades med avrustning samt en god middag på kursgården i Tylebäck tillsammans med skolledningen. Elever som lärare var mycket nöjda med kursen. Stort tack till skolchef med adjutant för ett bra stöd. Tack också till såväl elever och lärare för ert helhjärtade engagemang och det goda utbildningsresultatet.

FJ TIINA MARBERG / KURSCHEF



Elevövning, kontroll före körning.



Kurschefen drar upp riktlinjerna.



En riktig festmåltid.

TILLSAMMANS FÖRSVARAR VI SVENSKA OCH VARANDRA TOTALFÖRSVARSSÖVNING 2020

SOMMARKURS i region Väst

En sommarkväll på klipporna längs Vänerns kant då solen sänker sig i väster över Dalsland. 70 sommarkurselever sitter där, trötta och slitna efter sin första dag i fält, utan en aning om vad som väntar dem följande vecka. Efter en dag där de har fått lära sig lite om förläggningstjänst, personlig materiel och grundläggande marschrutiner har de fått i sig en bit grillmat i magen. Kurschefen håller ett uppmuntrande tal som höjer humöret på eleverna, sedan är det dags att återgå till förläggningen för att tillbringa den första natten i fält.



Så här glad kan man bli på kursen.

Det har gått sex dagar in på kursen, mycket har hänt sedan dag ett. Eleverna har lärt sig att bädda sina sängar, vilka rutiner som gäller på logementet, hur de förväntas ta hand om varandra och något kanske av det mest ovana, eleverna har lärt sig hur man framrycker i ordnad form på flottiljområdet, man exocerar. Med sjukvårdstjänst, idrott, studiebesök och mycket mer har första veckan bara flugit iväg. Kursen går nu in i vecka två.

Under veckan besöktes kursen av avdelningsdirektör Stefan Hallén från Högvärterets Ledningsstabs frivilligsektion. Han genomförde uppskattade samtal med ungdomar och instruktörer.

Flygning med C-130 Hercules blev ett lyckat inslag, med ett leende på läpparna lämnade eleverna flygplanets lastutrymme denna dag. Så var det dags med strapatsövningen, väckning kl 04:30 med Kenny Loggins - Danger Zone ur bergssprängaren. Den bryska väckningen följdes av en busstransport till Hunneberg och strapatsen var ett faktum. En dag späckad av att framrycka till ett okänt antal punkter



Ingen packning är för tung, för denna grupp.

i terrängen där gruppen skulle lösa uppgifter för att sedan sändas vidare. En del av uppgifterna var fysiskt ansträngande medan andra mer på det mentala planet, allt försvarades av ovissheten. Trötta och märkbart påverkade efter en dag med marsch kom eleverna fram till Löne mitt på Hunneberg, där de fick order om att resa förläggning. En natt i enmanstält, vilket var en kul upplevelse och därefter återtransport till F 7 Sätenäs morgonen där på.



Så var tvättställen på plats.



Alla ska med och över.



Avslutningsceremoni med anhörigbesök.

Efter 12 dagar var kursen slut, eleverna upplevde utbildningen som givande och rolig. Det var med en bra känsla i magen när eleverna gjorde sig klara för avslutning och diplomceremoni. Stolta föräldrar var på plats tog del i elevernas kursavslutning. Sommarkursen 2019 avslutades med ett sedvanligt kommando: Höger och vänster om - marsch!

TEXT: OSKAR KLASSON / KURSCHEF
 FOTO: ULRIKA LEIJON / KURSADJUTANT



Här var det putsat och klart.



Gruppen samlad på Arlanda för avfärd.

Ungdomar ur FVRF på tävling i Estland

Flygvapenfrivilliga har sedan många år ett utbyte med den estniska försvarsorganisationen Kaitseliit i Valga i sydöstra Estland. De genomför årligen en ungdomstävling till minne av en av deras stora militära hjältar från frihetskriget 1918–1920, Julius Kuperjanov.

FVRF deltagande beslutas av Riksförbundsstyrelsen och genomförandet har sedan samarbetet påbörjades delegerats till region Mitt. Regionen har även ett utbyte där esterna besöker Sverige och deltar i FVRF vinterutbildning i Östersund.

Förberedelserna för tävlingen behöver påbörjas innan själva resan genomförs för att ungdomarna ska få en så bra möjlighet som möjligt vid själva tävlingen. Det är många olika typer av moment vilket gör att vi inte kan träna på alla utan får försöka att fokusera på sådana som påverkar mycket under tävlingen. En grundläggande färdighet är kartläsning och orientering eftersom ungdomarna vid varje moment får koordinater till nästa punkt och sedan lägger de upp en rutt som tar dem dit.

Eftersom både instruktörer och ungdomar kommer från hela landet fick alla deltagare samlas direkt på Arlanda på måndag den 29 juli. Efter att vi samlat ihop alla och fått iväg packningen och passerat säkerhetskontrollen så flög vi sedan från Arlanda till Riga i Lettland där våra vänner från Valga väntade på oss. De hade ordnat med en buss och eftersom vi åkte ungefär vid middagstid fick det bli ett sent middagsstopp på en snabbmatsrestaurang innan vi lämnade Riga. Vi kom fram till lägergården vi skulle bo på efter midnatt och prioriterade att snabbt få alla i säng inför kommande tävling. Tävligen som genomfördes under fem dagar innehöll olika moment som; paddla kanot, orientering, känna igen växter, tillverka saker för att "överleva", tillverka knopar och avslutningsvis en snabbmarsch.

Alla vår fyra lag genomförde hela tävlingen och kunde vartefter passera mållinjen vid lägergården. Där fick de andas ut innan deras utrustning gick igenom och de skulle visa upp den materiel lagen var tvungna att ta med sig runt på tävlingen. Saknades något så blev det straffpoäng per saknad detalj. Efter att de genomfört inventeringen fick de chans att duscha och byta om innan det var dags för prisutdelning. Lagen gjorde bra insatser och hamnade på följande placeringar av totalt 20 lag:

Lag TESTO på 8 plats, lag NORDIC GOLD på 12 plats, lag VANAMEHE INGLID på 15 plats och lag FIKA på 16 plats. I samband med prisutdelningen förärades Sven-Olof Olofsson och Mats Karlström med förtjänststecken för det goda samarbetet som råder mellan organisationerna och för deras respektive insatser.

Vår återresa till Sverige blev lite spännande, på flygplatsen i Riga började processen med att checka in, lämna bagage och passera säkerhetskontrollen. Det är inte samma gör-det-själv-anda på denna flygplats som det är på Arlanda.

Som ansvarig för resan vill jag tacka Riksförbundsstyrelsen för att de satsar på detta utbyte. Tack även till Region Mitts styrelse för att jag fick förtroendet att åter igen ansvara för denna aktivitet. Ett otroligt stort tack till er, både ungdomar och instruktörer, som deltagit på resan och med humor, glädje, förtvivlan och värme varit en viktig del i att vi hade en så bra upplevelse.

KN MATS KARLSTRÖM / KONTINGENTSCHEF



Startsignal för paddling över sjön.



Lag NORDIC GOLD genomför ett sambandsmoment.



Genomgång inför tävlingsmoment.



Lunch med potatismos och korv, smakar bra.

SOMMARKURS i region Mitt

På LSS i Uppsala genomförde frivilliga försvarsorganisationen Flygvapenfrivilliga, FVRF, en sommarkurs för ungdomar i ålder 15–19 år. Drygt 70 ungdomar har valt att spendera två veckor i gröna kläder och testa på hur det är att jobba inom Försvarsmakten. De får bland annat lära sig grunderna i hur man marscherar, hur man lever i fält och arbetar i grupp. Eleverna har också lärt sig att bädda sina sängar, vilka rutiner som gäller på logementet, hur de förväntas ta hand om varandra och något kanske av det mest ovana, eleverna har lärt sig hur man framrycker i ordnad form på flottilj-området, man exarcerar. Med sjukvårdstjänst, idrott, studiebesök och mycket mer har de två veckorna bara flugit iväg.

Det har varit lite mer städning än vad jag trodde, men varje dag är väldigt spännande, säger Lovisa Stavenfors, i samband med att de övar förläggningstjänst på utbildningens fjärde dag.

Intresset har varit stort för årets sommarkurs då man hade närmare 270 sökande till cirka 70 platser. Det är väldigt roligt att så många är intresserade. Vi vill ge dem en bra bild av Flygvapnet och Försvarsmakten. Det ska vara en kul och spännande upplevelse där man får lära sig massor med nya saker. Sommarkursen anordnas årligen och genomförs av frivilliga försvarsorganisationen Flygvapenfrivilliga med stöd av Luftstridsskolan.

Ställföreträdande flygvapenchef Brigadgeneral Carl-Johan Edström gjorde ett uppskattat besök på kursen.

TORD WALLIN / INSTRUKTÖR
SOMMARKURSEN FVRF-MITT
FOTO: FM / LSS

Lärare och elever hälsas välkomna till kursen.



Så här glada var dessa elever när de fick sin militärutrustning.



En högtidlig och våt anhörigdag.

FVRF KANSLI FLYTTAR till nya lokaler i höst

Hyresvärden för kansliets nuvarande lokaler på Lilla Nygatan 14 i Stockholm har beslutat att totalrenovera fastigheten.

Under oktober månad kommer kansliet att flytta till nya permanenta lokaler på Magnus Ladulåsgatan på söder i Stockholm. Vi kommer som idag att vara samlokaliserade med Svenska Lottakåren (SLK) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Var uppmärksam på kommande adressändring till FVRF kansli.

OSSI KOUKKULA
GENERALSEKRETERARE

FVRF-lag kämpade väl på HvSS ungdomstävling

Under helgen v 33 deltog och kämpade 28 FVRF-ungdomar i 7 lag i HvSS ungdomstävling i Vällinge. Många framskjutna placeringar att glädjas åt - och bäst gick det för mixed-lager från Region Öst, som vann sin klass. De "lämnade" 26 lag bakom sig. Bra jobbat.



Ungdomarna från det vinnande mixed-laget och som finns på bilden tillsammans med ÖB, Rikshemvärnschefen samt chefen HvSS är (från vänster): Daniel Lidén, Lizette Lindberg, Linn Grahn och Elias Nigardsøy.

Kanslichefsmöte

I slutet av april kallades Flygvapenfrivilligas sex kanslichefer till kansliet i Stockholm på ett två-dagars arbetsmöte. På programmet stod bland annat, rekrytering till X-befattningar i FV, rekrytering till HvUnd kompanierna samt genomförandet av Intro- och Grundkurs mot X-befattningar i FV.

Mötet startade med att vår Generalsekreterare, Ossi Koukkula, hälsade deltagarna välkomna och hade en information om arbetsläget inom Flygvapenfrivilliga. Utbildningschef, Steffen Hansen, presenterade utbildningsgången och allt däromkring rörande X-befattningar i FV. Vi fick också information om, samt möjlighet att diskutera arbetsgång med utbildningsplanering och utbildningsavtal. Vi deltog också i ett videomöte med sommarkurscheferna.

Kanslicheferna var eniga om vikten av att träffas tillsammans och utbyta erfarenheter är en mycket viktig del av mötet. Medlemshantering med regis-



Kanslicheferna deltar i videomöte.

terarbete, samt samverkan över gränserna med att stödja varandra praktiskt och administrativt är av stor betydelse för att hålla en hög kvalitet i kansliarbetet och en bra servicenivå mot våra medlemmar.

Deltagande kanslichefer var mycket nöjda mötet och vill även i framtiden ha denna form av ett årligt återkommande möte.

LARS PETTERSSON / KANSLICHEF FVRF-SYD

Flygdag på **F 17 Ronneby**



F 17 som i år firar 75 års-jubileum har också ansvaret för att genomföra Försvarsmaktens flygdag 2019. De drygt 30 000 besökarna bjöds på en mycket välplanerad och upplevelserik dag med ett väder som inte kunde bli bättre. En av flygdagens höjdpunkter var givetvis att se Jas 39E Gripen i luften. Förutom Flygvapnets flygplan från dåtid till nutid så fick besökarna även se uppvisningar av hög klass från såväl Finlands som Schweiz flygvapen.



JAS 39E Gripen i sin senaste version. Foto: Sven Scheiderbauer.



Många passade på att titta in i TP 84 Hercules.



En defilering med flygplan från dåtid till nutid.
Foto: Tommy Thulin.



Intresserade ungdomar med frågor om Flygvapenfrivilliga.



Buffé i VIP-tältet.



Fiske med hjälp av grodman, spännande.

Markutställningen var omfattande med massor av montrar där det bjöd på det mesta. En stor del av utställarna kom från det lokala näringslivet. Nästan alla de 18 frivilliga försvarsorganisationer var representerade.

I en av utställningsmontrarna träffade vi medlemmar från FVRF Syd som där, tillsammans med Markförsvärsförbundet, informerade om FVRF och övrig frivillig försvarsverksamhet. Region syd besöktes av många intresserad som frågade om allt från ungdomsutbildning till vuxenverksamhet. Många frågade om hur man blir medlem, så det ska bli spännande att se hur mycket vårt medlemsantal har ökat efter flygdagen.

En nyhet var den så kallade "Lilla Flygdagen" som var ett aktivitetsområde med många spännande pröva på moment för de allra yngsta. Här kunde barnen springa hinderbana, sätta plåster på skadad, fotografera sig i flygplan samt fiska med hjälp av en grodman.

Flygvapenfrivilliga TACKAR F 17 för en mycket minnesvärd Flygdag 2019.

LARS PETTERSSON / FVRF SYD



John Steele med fallskärm, hängande i kyrktornet.

FVRF Syd besökte **Normandie**

I början av maj åkte 20 medlemmar från FVRF Syd på studieresa till Normandie. Resan startade på Kastrup där både nya och gamla bekanta dök upp, speciellt roligt var att flera av deltagarna var ungdomar. Guiden som skulle ta hand om oss anslöt på flygplatsen och resan kunde börja.

Väl framme i Paris, gick vi på bussen som tog oss till Caen. Caen var den fasta punkten under de tre första dagarna. Med en kunnig guide såg vi det mesta längs den åtta mil långa kuststräckan som var målet för vår resa och för invasionen av Normandie 1944.

Vi fick mycket att tänka på när nu kriget kom så nära inpå. Vi såg både den tyska och den amerikanska krigskyrkogården. Vem var offren egentligen, hur många hjältar rymts i ett krig, hur många tårar har fällt, finns det vinnare och förlorare? Ja frågorna var fler än svaren.



Triumfbågen som uppfördes under åren 1806 till 1836.



Eiffeltornet som uppfördes under åren 1887 och 1889.



Omaha Beach.



Tyskt batteri.



Amerikanska krigskyrkogården.

På Omaha Beach blev jag nästan irriterad över att man krigade här, på denna vackra plats, ämnad för bad och glädje. När vi gick runt i de tyska bunkrarna, kändes tristessen från de sedan länge döda soldaterna enorm. Samtidigt upplevde man skräcken från de allierade som blev nermejade när de kom iland. Att de kunde övermanna tyskarna i det läget, känns nästan som ett under.

Vi besökte staden Sainte-Mère-Église, där John Steele, fallskärmsjägare från USA, fastnade med sin fallskärm i kyrktornet och överlevde genom att spela död. Där besökte vi också Airborne museum. I den lilla pittoreska byn Arromanches, satt vi ett gäng och åt lunch länge och väl. För många av oss var det förs-

ta gången vi smakade rocka. Nästa dag, efter besök på bland annat Mervillebatteriet, Pegasusbron var det calvadosprovning och gemensamma middag i Trouville.

Väl åter i Paris fick vi se och uppleva staden under en guidad tur. Triumfbågen, Eiffeltornet, Notre-Dame och Maraiskvarteren var platser och minnesmonument som blev det där lilla extra som kommer att finnas kvar som minnen efter denna spännande resa. Jag hoppas att vi får tillfälle att göra fler liknande resor, du som läser det här, häng med nästa gång det blir resa. Ett tack också till vår guide, som gjorde resan oförglömlig.

ÅSA JÖNSSON / FVRV SYD

SOMMARKURS i region Nord

Årets sommarkurs på F21 genomfördes mellan 30 juni och 12 juli. Under kursen genomfördes en blandad verksamhet där fokus låg på att ge eleverna en inblick i Försvarsmaktens verksamhet. Kursen började som vanligt med värdegrund och eleverna kom tillsammans överens om vilka spelregler de skulle ha för att alla skulle trivas och som de kunde använda som ett stöd när de funderade på hur de ska uppträda mot varandra. Efter detta gick alla till sina logement och fick då reda på vilka de skulle bo med.

Under vecka ett genomfördes studiebesök där alla elever fick besöka STRIL, R3/räddning, helikopter- och JAS divisionen och tung transport. Under två dagar låg huvudfokus på sjukvård/försvarshälsa samt skytte med ungdomsvapen 22 Long. De flesta elever sköt bra och vissa sköt helt otroligt bra. I övrigt var det utbildning i orientering, exercis, idrott, samband m.m.

Under onsdagen fick vi besök från högkvarteret av C HKV LEDS TF brigadgeneral Gabor Nagy, C HKV LEDS TF frivilligsektion Stefan Hallén, HKV ungdomshandläggare Jennie Ivarsson och FVRF generalsekreterare Ossi Koukkula. De besökande följde utbildningen och samtalande med både elever, instruktörer och kursledning, besöket var uppskattat.

Våra äldre elever, från LK- och PK kurserna, genomförde utbildningspass med SK-eleverna som de utförde med bravur. De hade bland annat utbildning i vass egg, göra upp eld, soldatkök och förläggningstjänst. Utöver att de agerade instruktörer för SK-eleverna hade de även egen

verksamhet som flyg- och navigeringstjänst och viss vapentjänst samt information om F 21 verksamheter. Under andra utbildningsveckan var fokuset på fältdygn med gruppält-tävlan. Eleverna bodde i tält i två nätter och den mellanliggande dagen genomförde de en gruppält-tävlan där det ingick att orientera sig runt på övningsfältet och lösa olika uppgifter. Kursen avslutades med vård och en trevlig middag med prisutdelning.

Kursledningen var mycket glada att se att majoriteten av de elever som slutförde kursen också anmälde sig till att fortsätta sitt engagemang i FVRF ungdomsverksamhet. Vi ser fram emot att träffa er alla i den fortsatta verksamheten.

PATRIK PERSSON/KURSCHEF
FOTO: ANGELICA NYLANDER,
NORTHERN PREPPER



Övning i tältslagning.



En stund för eftertanke



Tävling i målkast.



Beordrad vila i formation.

FVRF besöker nya Flygstaben

En vacker dag i början av september besökte styrelseordförande Hans Hansson, generalsekreterare Ossi Koukkula och utbildningschef Steffen Hansen den nya flygstaben i Uppsala.



Styrelseordförande Hans Hansson, Generalsekreterare Ossi Koukkula, Överste Anders Persson och Överstelöjtnant Mats Lewin.

Chefen Flygstaben, Öv Anders Persson, i sällskap av sin stabschef och utvecklingsansvarig för bl.a. X-befattningarna tog emot oss och gav en mycket intressant information om den förändring som inte bara sammanslagningen av produktion- och insatsdelarna i Flygvapnet innebär, utan också den ekonomiska förändring som nu antas gälla från år 2022 med ett ökad anslag upp mot 1,5 % BNP, från 6 divisioner till 7-8 divisioner och införandet av JAS 39E, X-befattningar och mycket mer.

Det som kanske upptog mest utrymme i hans presentationer var förväntningar på personalen i staben och hur de tillsammans skall hjälpa varandra igenom de förändringar som kan antas komma för att möta framtiden.

FVRF informerade om de större utmaningar som ligger på vårt bord att hantera och vad detta innebär på region- och MF nivå. Vi berättade om pågående organisations översyn, kompetensinventering, och sist men inte minst, den rekrytering av vuxna för X-befattningar som ni i regioner och förbund har fått och hur vi tillsammans med flygvapnet bör hantera det. **Avslutningsvis så diskuterade vi vår ungdomsutbildning där flygstabschefen särskilt påtalade hur viktig den var för Flygvapnets framtida rekrytering av medarbetare.**

Öv Persson uttryckte vid flertalet tillfällen betydelsen av vårt stöd och hur viktiga frivillig organisationerna är för att nå uppsatta mål för FV.

FOTO & TEXT
STEFFEN HANSEN / UTBILDNINGSCHEF

Ny Flygvapenchef utsedd

ÖB har fattat beslutet att tillsätta Carl-Johan Edström som ny flygvapenchef. Han tillträder den 1 oktober 2019 och befordras i samband med det till generalmajor. Carl-Johan Edström efterträder Mats Helgesson.



Carl-Johan Edström tillträder som flygvapenchef den 1 oktober 2019.

– Jag ska leda ett flygvapen under tillväxt, både vad gäller förmåga, materiel och organisation. Ett flygvapen som är i ständig beredskap och insats – inte för att vi själva väljer det utan för att det krävs, säger ställföreträdande flygvapenchef Carl-Johan Edström.

– I sann flygvapenanda kommer jag, tillsammans med flygvapnets fantastiska personal och våra chefers tydliga ledarskap, leverera det som förväntas.

Carl-Johan Edström startade sin karriär i Försvarsmakten som plutonchef vid Norrlandsbrigaden på I 20 i Umeå 1988. Sedan utbildade han sig till stridsflygare i flygvapnet och tog officersexamen 1992. Han har en masterexamen i strategi från Air War College i USA och har genomgått högre chefsutbildning vid den svenska Försvarshögskolan i Stockholm.

Han har tidigare tjänstgjort som divisionschef, lokal flygchef och flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.

Under den svenska flyginsatsen över Libyen 2011 var han operationschef för den svenska flygkontingenten FL 02. Han har även genomfört internationell insats i Afghanistan som senior rådgivare och planeringschef för TAAC Air, Resolut Support.

Carl-Johan Edström är fortfarande aktiv stridsflygare med flygtjänst på Jas 39 Gripen. Han har under sin karriär flugit mer än 2 500 timmar strids- och skolflygplan.

– Jag är väldigt glad och samtidigt ödmjuk. Jag är stolt över att få förtroendet att leda flygvapnet. Det är samma känsla av förväntan och nyfikenhet som jag kände när jag klev in genom grindarna på flygskolan i Ljungbyhed när jag började i flygvapnet.

Sedan etableringen av Flygstaben 1 januari 2019 har Carl-Johan Edström varit ställföreträdande flygvapenchef.

Carl-Johan Edström är född 1967, är gift med Ulrika och har två barn.

– Efter fyra fantastiska år som flygvapenchef lämnar jag den 1 oktober över stafettpipen till min efterträdare. Carl-Johan har bred erfarenhet, personliga egenskaper och alla förutsättningar att leda flygvapnet på ett utmärkt sätt. Jag önskar honom lycka till, säger flygvapenchef Mats Helgesson som efter den 1 oktober blir reservofficer och pensionär.

– Jag är aktiv och kommer inte sitta still. Men först ska jag passa på och vara ledig.

TEXT: WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

FOTO: LOUISE LEVIN / FÖRSVARSMAKTEN

Utbildningschefen har ordet,

VI ÄR BRA – OCH FORTSÄTTER ATT UTVECKLA OSS TILL ATT BLI ÄNNU BÄTTRE.

Första halvan av 2019 är till ända, sex månader fyllda av ungdom- och vuxenutbildningar samt inte minst, region Syd är igång med första delarna i X-befattningsutbildning av vuxna som har sökt en befattning i ett av flygvapens insatsförband. Vi skall komma ihåg att det var många år sedan vi senast genomförde utbildningar av detta slag för flygvapnet och vi behöver återta den nödvändiga kompetensen med hög ambition, stor noggrannhet och en rejäl portion ödmjukhet tillsammans. Fem sommarkurser från Ronneby till Luleå, Aircamp på F 21 väl genomförde och utan missöden men också en fullsatt segelflygkurs på anrika Ålleberg har alla gett elever och instruktörer många minnen av kämpa-insatser och roliga inslag. Region Öst vinst i C HvSS ungdomstävling var en riktigt fin fjäder i hatten – grattis region Öst.



Framför oss har vi en höst som i ungdomsverksamheten innebär att fortsättnings-, ledarskap- och praktikkurserna startar och så startar förberedelserna för kommande vinterkurser. De gemensamma nämarna för all utbildningsverksamhet är våra duktiga instruktörer och under en helg i september genomför FVRF årets instruktörskonferens som likt förra året, har som mål att ge- och dela kunskaper och erfarenheter. Vi uppnå det genom engagerade diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan deltagande, eller som ÖB Michael Bydén bruka säga; Tillsammans.

FVRF har av Vinterenheten i Arvidsjaur som tillhör I 19 i Boden fått några utbildningsplatser till årets vinterkurs, som efter genomförande med godkänt resultat ger kompetens att vara övningsmomentledare i vintertjänst som t.ex. isvaksbad. FVRF har som ambition är från vinterkursen 2021 har egen kompetens, varför vi redan i år måste börja skicka instruktörer på

denna vinterkursen som genomförs redan i december. Om du vill tjänstgöra på FVRF's vinterkursen 2020 och vill utveckla dig till momentövningsledare vinter, så kontaktar du FVRF kansli så hjälper vi dig med ansökningshandlingar.

Sedan några år tillbaka genomför FVRF kurschefskurser där utbildningen fokusera på att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om planering, genomförande och utvärdering som en kurschef behöver där bl.a. arbetsmiljölagen inklusive arbetstid ingår, men också förmågan att variera ledarskapet beroende på situationen. Det finns en kurs för dem som inte har genomfört utbildningen men också en för dem som har genomfört den tidigare (3 år sedan eller längre). Vår ambition i FVRF är att alla kurschefer för vinter- och sommarkurser från 2020 skall ha genomfört kurschefskursen.

STEFFEN HANSEN / UTBILDNINGSCHEF